

*Er zijn geen woorden voor een zieke
van wie je weet, zij redt het niet.
Je streelt haar wang, je ziet haar ogen.
Je bent bevangen door verdriet.*

Alle hoop was haar al ontnomen, toch gaf ze niet op.
Te snel hebben wij afscheid moeten nemen van

Mia Geelen-Huberts

* *Haelen, 13 december 1943*

† *Roermond, 18 november 2016*

50 jaar in liefde verbonden met

Har 'Driek' Geelen

trotse en zorgzame mam en oma van

Jean en Ellen, *Pim, Puck*

Aniek

Mia is thuis.

Jullie zijn van harte welkom voor een laatste groet aan haar.

Wij nodigen jullie uit om samen met ons afscheid te nemen
van Mia op donderdag 24 november om 12.30 uur in de aula van
crematorium Midden-Limburg, Kasteelweg 10 in Baexem.

Hanssum 33
6086 BT Neer